



FESTEN KAN BÖRJA

Melodi: Vårvindar friska

Festen kan börja
ingen får sörja
när det finns både
brännvin och mat
Helan ska tömmas
sorgerna glömmas
ingen får vara
tråkig kamrat
Klappa mitt hjärta
fröjdas min själ
nubben serveras genast, nåväl!
Nu tar vi supen
öppna på strupen
gästernas välkomst skål!

SKÅL!

RÖDA VINET

Melodi: Gubben Noak

Röda vinet, röda vinet,
uti glasen står.
Bäst vi börjar smaka,
ifall det tas tillbaka.
Fatta glasen, djupt i basen,
utbringar vi SKÅL!

Mera, mera, vin servera,
när vi druckit ur.
Bara vi nu tål'et,
se upp för alkoholet.
Tag nu skvätten, i falssetten,
om igen en SKÅL!!



GULING, GULING

Melodi: Tomtarnas julnatt

Guling, guling
kom du lilla fuling
Punsch! Punsch! Punsch!

SKÅL!



KLUNKELIKLUNK

Melodi: Mors lilla Olle

När man har satt sig vid dukat bord
pratar man först bara enstaka ord.
Herrarna hostar diskret då och då
men vi förstår vad de väntar uppå.

Klunkeliklunk, se vad kommer där
halsarna sträckas, vin visst det är.
Alla blir glada och hostan försvann
vinet har kommit säg skål till varann.

SKÅL!



DRICKA, DRICKA, DRICKA

Melodi: Sudda, sudda, sudda

Dricka, dricka, dricka,
dricka riktigt mycket snaps.
Dricka, dricka, dricka,
dricka riktigt mycket snaps.
Munnen har du fått för du ska fylla
(fylla)
fylla, fylla, fylla den med snaps.

SKÅL!



Kaffevisa

Melodi: Du ska få min gamla cykel

Kaffe, kaffe, kaffe,
konjak och likör,
ger oss alla här ett mycket gott humör.
På det ska ni ge er katten,
vi skall sitta hela natten,
dricka kaffe, kaffe, konjak och likör.