

## 1. VÄLKOMMEN HIT

♪ **Melodi:** Å jänta å ja..

Välkommen hit, ta er en bit,  
spill ej på duken som är så vit.  
Skoj ska vi ha, dricka vi ska  
trivas så där förtroligt.  
Humöret på alla toppen ska nå  
skratta och sjunga det kan vi få,  
med minnen av kvällen hemåt vi gå,  
i kväll ska vi ha det roligt.

## 2. EN PILSNERDRICKARE

♪ **Melodi:** En sockerbagare...

En pilsnerdrickare här bor i staden  
han dricker pilsner mest hela dagen.  
Han dricker gröna han dricker blå,  
han dricker några med renat på.

Och i hans fönster hänger tomma  
glasen  
och alla burkar från kalasen.  
Och är han nykter, så kan han gå  
ner till butiken och fylla på.

**SKÅL!**

Producerad av Sånghäfte.se

## 3. TRIVSEL

♪ **Melodi:** Öppna landskap

Jag trivs bäst med öl i magen  
nära puben vill jag bo.  
Ett par liter öl om dagen  
så att själen kan få ro  
jag trivs bäst på plats i baren  
med en pilsner i min hand  
Här är jag erfaren.  
Det är mitt rike och mitt land  
här berättar jag historier  
och kryddar med min fantasi.  
I öl finns kalorier  
men det skiter jag väl i.  
Jag trivs bäst med öl i magen  
nära puben vill jag bo..

**SKÅL!**



## 4. VI TAR EN ENKEL LITEN SÅNG

♪ **Melodi:** Med en enkel tulipan

Vi tar en enkel liten sång  
men den får ej bli så lång,  
vi har så bråttom, vi har så bråttom  
att fatta glaset,  
Vi alla titlar har slängt bort  
för det ska inte bli torrt,  
ty i kväll ska vi ha det trevligt  
uppå kalaset.

Det glada gänget har träffats åter  
och glädjen högt uti taket står.  
Vår käre värd nu sin röst upplåter  
vi undra nu vad åt honom går.  
Jo - med en enkel liten fras  
han höjer härmed sitt glas,  
Han säger: Hejsan  
Vi tackar: Hoppsan  
Så tar vi Huttsan  
Hej - Hej

## 5. ALLA VÄNNER SOM VI KÄNNER

♪ **Melodi:** Oh my darling

Alla vänner som vi känner att vår ungdoms ork finns kvar  
lyft pokalen här i salen till en skål för flydda dar

Ack vår ungdom glada ungdom när vi dansa´ natten lång  
är den tiden nu förliden som var fylld av skratt och sång

Nej tillsammans, allesammans, ska vi möta än en vår  
kom i svängen hör refrängen skål för flydda jubelår

**SKÅL!**

## 6. BORDEAUX, BORDEAUX

♪ **Melodi:** *I sommarens soliga dagar*

Jag minns än idag hur min fader  
kom hem ifrån staden så glader  
och rada upp flaskor i rader  
och sade nöjd som så: Bordeaux, Bordeaux!  
Han drack ett glas  
kom i extas  
och sedan blev det stort kalas  
och vi små glin  
ja vi drack vin  
som första klassens fyllesvin  
och vi dansade runt där på golvet  
och skrek så vi blev blå: Bordeaux, Bordeaux!

## 8. YNGRE OCH YNGRE DAG FÖR DAG

♪ **Melodi:** *Bättre och bättre dag för dag*

Yngre och yngre dag för dag  
känner man sig i vänners lag  
och när man ses uppå kalasen  
med en sång på tungan höjer man glasen  
Här, där, druvans saft vi får  
Åh vad då vi mår  
Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah  
man blir yngre för varje tår man får  
**SKÅL!**

## 7. KAFFEVISA

♪ **Melodi:** *Du ska få min gamla cykel*

Kaffe, kaffe, kaffe,  
konjak och likör,  
ger oss alla här ett  
mycket gott humör.

På det ska ni ge er  
katten,  
vi skall sitta hela  
natten,  
dricka kaffe, kaffe,  
konjak och likör.  
**SKÅL!**



Fler visor!



♪ **NU SKA VI SJUNGA!** ♪